



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-6 les 7

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

HANDELINGEN (15-28)

Hoofdstuk 20

In de eerste verzen van dit hoofdstuk lezen we hoe Paulus van Efeze in Kleinazië naar Macedonië reist, het noordelijke deel van Griekenland. Nadat hij dit gebied is doorgetrokken en de broeders aldaar met vele woorden heeft vermaand (of: 'bemoedigd'), gaat hij naar Achaje, het zuidelijke deel van Griekenland, waar hij drie maanden doorbrengt. Als Paulus van plan is om aansluitend naar Syrië af te varen, wordt dit verhinderd door een aanslag van de Joden. Over deze aanslag wordt ons niets nader meegedeeld. De apostel verandert daarop zijn plannen en begint aan de terugreis door Macedonië.

1. Welke zeven mannen gaan met Paulus mee, en waar komen zij vandaan?

.....
.....

2. Paulus had bij zijn vertrek uit Korinthe het bedrag bij zich van de grote inzameling voor Jeruzalem. Daarom achtte hij het wel noodzakelijk om samen met meerdere begeleiders de reis naar Jeruzalem voort te zetten (vs.4-5). Over bovengenoemde inzameling lezen we in 1 Kor. 16:2:

.....

3. De 7 mannen gaan vooruit naar Troas, waar enkele dagen later ook Paulus en Lukas (de schrijver van Handelingen) naar toe komen. Hoe lang blijven ze daar?
We zullen nog vaker lezen dat Paulus op bepaalde plaatsen 7 dagen blijft (zie ook 21:4 en 28:14). Als je ergens een week blijft, is er altijd een zondag bij, de dag die de Heer toebehoort. Men had de gewoonte om op die dag samen te komen om
..... Dat betekent

4. Paulus houdt een toespraak, en omdat hij de volgende dag verder wil reizen spreekt hij tot middernacht. Men hield de samenkomsten 's morgens vroeg of, zoals in dit geval, 's avonds laat, want een vrije zondag kende men nog niet. Wat gebeurde er toen Paulus zo lang sprak?

.....
.....

5. Eutychus is echt dood. Paulus echter, die zich op hem werpt en zijn armen om hem heen slaat, zegt: Dat is een wonder van God! Soortgelijke gebeurtenissen zijn te vinden in 1 Koningen 17:17-24 en 2 Koningen 4.

6. In vs.13-15 volgen we Paulus en zijn reisgenoten van Troas naar Milete. Het eerste stuk wil Paulus alleen te voet gaan. De anderen varen met het schip van Troas naar Assos. Waar heeft Paulus blijkbaar behoefte aan, waar hij anders toch zo de gemeenschap van zijn medewerkers waardeert?
7. Anderzijds heeft Paulus ook haast, omdat hij graag met Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn. Wanneer was hij in Filippi (vs.6)?
Dat is de week na Pasen. Hoeveel weken liggen er tussen Pasen en Pinksteren?
8. Paulus vaart voorbij Efeze, de stad waar hij drie jaar lang met veel zegen heeft gewerkt. Je zult begrijpen dat hij daar slechts met moeite een kort bezoek zou kunnen maken. Toch heeft hij veel op het hart dat hij graag kwijt wil. Wat doet hij daarom?
9. In zijn gesprek met de oudsten op het strand van Milete komt hij terug op wat hij heeft gepredikt, en zegt onder andere, dat hij Joden en Grieken (zie vs.21).
10. Paulus wil, wat het ook kost, naar Jeruzalem. Wat betuigt hem echter de Heilige Geest van stad tot stad?
..... Zo is dat ook uitgekomen. In hoofdstuk 22 zullen we daar iets van lezen.
11. Paulus zegt tenslotte dat het de laatste keer is dat ze hem gezien hebben. Maar hij kan hen ook zeggen dat hij niet nagelaten heeft, hen
..... Uit de Efezebrief is op te maken dat de gelovigen aldaar in staat waren de grootste verborgenheden te verstaan. De oudsten hadden een dubbele verantwoordelijkheid (vs.28): a. Ze moesten
..... Daar begint het mee!
Aan wie heeft Paulus dat nog geschreven (1Tim.4:16)?
b. Ze waren door de Heilige Geest tot opzieners gesteld,
- Ook moesten ze op hun hoede zijn voor twee zaken:
a. Van buiten zouden
..... Denk maar aan de Christenvervolgingen.
b. Uit henzelf zouden
..... Daarmee doelt hij op valse leraars.
12. In dit alles herkennen we de grote zorg van de apostel voor de Gemeente van God. Deze zorg heeft hij omdat de Gemeente in Gods ogen een grote waarde heeft. Door welke grote prijs heeft God haar verworven?
13. Niet aan een opvolger, een apostel of oudsten, draagt Paulus de gelovigen op, maar (vs.32) aan en dat machtig is om

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :