



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus B-3 les 15

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

ROMEINEN

Herhalingsles hoofdstuk 6:10 t/m 7:26

1. Om de kwestie van zonde en zonden op Goddelijke wijze te kunnen regelen, en voor ons het opstandingsleven te verwerven, moest Christus
2. Moet Zijn verlossingswerk herhaald worden?
3. Als een gelovige bevrijding van de macht der zonde heeft ervaren, wat voor uitwerking heeft dat in zijn leven? (6:12)
4. Aan wie moeten wij de leden van ons lichaam *niet* ter beschikking stellen?
- Aan wie *wél*, met geest, ziel en lichaam?
5. Als verlost zijn wij niet meer 'onder de wet', maar 'onder de genade' (6:14). Betekent dit, dat we het met de zonde niet meer zo nauw nemen?
6. In 6:18 staat dat de gelovige van de zonde is vrijgemaakt. Wil dat zeggen dat de zondige natuur niet meer in ons is? Weet je daarvoor een tekst?
7. 'Wetteloosheid' gaat verder dan 'wetsovertreding'. Wat kun je over 'wetteloosheid' opmerken?
8. Wat verwacht God van ons, nu we "slaven van Jezus Christus" zijn geworden?
9. De vrucht die de gelovige voortbrengt, moet het karakter van 'heiligheid' dragen. Wat betekent het begrip 'heiligheid'?
10. Bedoelt de apostel met 'vrucht' in eerste instantie zegeningen die de gelovige *persoonlijk* geniet?
11. In 6:23 lezen we over de dood als loon van de zonde. Wat is in tegenstelling daarmee de overweldigende genadegave van God?
12. Hoe ontvangt iemand het 'eeuwige leven'?
13. In 6:23b haalt de apostel het eeuwige leven aan als iets *toekomstigs*. Is het dan niet zo, dat wie in de Zoon van God gelooft *nu reeds* het eeuwige leven bezit? Kun je daar enkele gedachten over weergeven?

14. Was de wet er *vanaf het begin* van de mensheid?
15. Spreekt Paulus in 7:1 over de wet van Mozes?
Welke betekenis heeft de uitdrukking hier?
16. Paulus haalt in 7:3-4 het voorbeeld van de huwelijkswet aan. Waardoor alleen kan de band van het huwelijk verbroken worden?
17. Wie heeft bij de verlore ziel de plaats van de wet ingenomen, d.w.z. met wie is hij nu onlosmakelijk verbonden?
18. Wat betekent 'het vlees' in 7:5?
19. In 7:6 lezen we dat we "van de wet zijn vrijgemaakt". We dienen niet meer in "oudheid van de letter", maar in "nieuwheid van de geest". Wat houdt dit laatste in?
20. In Rom.7 spreekt Paulus vaak in de ik-vorm. Wat bedoelt hij daarmee - zichzelf of een bepaalde categorie mensen?
21. In 7:9-11 zien we, dat de wet (het gebod) een werktuig van de dood kan zijn. Helaas is dat ook bij een wedergeboren Christen mogelijk. Wat voor karakter dragen zulke 'vruchten' van de wet?
22. In 7:13 staat: "opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod". Wat betekent deze uitspraak?
23. Welke bittere ervaringen moet de gelovige doormaken, zolang hij nog niet in het geloof heeft aangenomen dat de oude mens met Christus gekruisigd is?
24. In wat voor wanhopige uitroep zal zo iemand tenslotte uitbreken?
25. Wat betekent de uitdrukking "dit lichaam van de dood"? (vs.24)
26. Wat komt er over de lippen van zo'n wanhopig mens, zodra hij niet meer op zichzelf ziet en op dat wat *hij voor God* zou moeten zijn, maar zijn geestelijk oog richt op wat *God voor hem* is, door Jezus Christus? (vs.25)
27. Maar is nu bij zo'n gelovige, die de bevrijding van de macht van de zonde heeft ervaren, het vlees (de oude natuur) veranderd of weggedaan? Of anders uitgedrukt: Draagt hij de oude natuur niet meer in zich om?
28. Met welke waarschuwendende woorden onderstreept de apostel dit feit? (vs.26) "

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :