



Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE TWAALF DISCIPELEN

Simon Petrus (3)

Eén van de twaalf discipelen heeft steeds nogal haast om aan het woord te komen. Wanneer de Meester iets vraagt, is hij de eerste die een antwoord klaar heeft. Als hij iets niet begrijpt, stelt hij direct een vraag. Ook als er gevaar dreigt, heeft hij direct zijn antwoord klaar: de Meester kan zich op hem verlaten. Ik geloof dat je al geraden hebt om wie het gaat. Deze discipel is Simon Petrus. Hij moet nog veel leren. Maar gelukkig heeft Petrus de beste Leermeester die er bestaat. Het is de Heer Jezus. We willen eens horen wat Hij Petrus en ook ons te zeggen heeft.

1. Lees eerst Mattheüs 15:10-20.
2. Waar vraagt Petrus de Heer Jezus om in vers 15? '
3. Wat had Hij hen dan gezegd (vers 11)? 'Wat de mond
.....'
4. Wat de mond uitgaat (bijv. een leugen) komt uit (vers 18), en dat
5. Het menselijk hart is zwart van zonden. Lees daarvoor vers 19: 'Want uit het hart
.....',
.....
Wist jij al dat wij mensen van binnen zo slecht zijn?
De Heer Jezus wil ons graag een rein hart geven, als wij Hem daarom vragen.
6. Een volgende vraag van Petrus vind je in Mattheüs 18:21: 'Heer,
.....? Tot zevenmaal?'
7. Het antwoord van de grote Leermeester is: 'Ik zeg u,
.....'
Daarmee wil Hij zeggen dat jij je broeder *altijd* moet vergeven. Petrus, denk er alleen maar aan wat God allemaal vergeeft! Vergeef dus je broeder zoals God vergeeft, alles en altijd.
8. Deze les is echter niet alleen maar voor Simon Petrus belangrijk om die te leren. Dit onderwijs geldt ook *ons*. Laten wij van onze Meester leren, Die ons *het* voorbeeld heeft gegeven. Wat vraagt Hij zelfs voor de mensen die Hem kruisigen (Lukas 23:34)? '
9. Petrus stelt niet alleen vragen, maar hij spreekt ook erg gewaagde woorden uit. Als hij hoort dat de Heer Jezus hen zal verlaten, zegt hij (Johannes 13:37): 'Heer, waarom kan ik U nu niet

volgen? Ik zal
En in Lukas 22:33 zegt hij: 'Heer, ik ben bereid

10. Bovendien draagt hij een wapen! Als de soldaten even later zijn Meester gevangen willen nemen in de hof van Gethsémané, neemt hij zijn (Johannes 18:10-11) en slaat erop los. Wat gebeurt er dan?

11. Maar geloof jij dat de Heer Jezus blij is met wat Petrus zegt en doet? Beslist niet! Eén was er die zich daar wel over verheugde; dat was de vijand: satan. Die probeert het geloof van de discipelen, in het bijzonder dat van Petrus, zó aan het wankelen te brengen, dat er niets van overblijft. Daarom zegt de Heer met ernstige stem (Lukas 22:31-32): 'Simon, Simon, niet zou ophouden'.

12. Wat is het goed, dat de Heer Jezus voor hen had gebeden. In Johannes 17:15 zegt Hij tot Zijn Vader: '

13. Maar let erop dat de Meester nóg iets uitdrukkelijk tegen Petrus zegt. In Lukas 22:32 staat: 'En

14. Je vraagt je misschien af, waarom Petrus zich moest bekeren. Hij had zich toch al bekeerd en duidelijk beleden dat hij een zondaar was (Lukas 5:8), toen hij had gezegd: 'Ga uit van mij,

15. Hij geloofde toch echt in de Heer Jezus. Denk maar eens aan de wonderbare woorden, toen hij betuigde (Mattheüs 16:16): 'Gij
En wat antwoordde de Heer Jezus ook nog daarop (Matth. 16:17)? '

16. Desondanks moest Petrus omkeren. Er moest iets bij hem anders worden, omdat hij op zichzelf vertrouwde. Hij moest leren om op de Heer Jezus te vertrouwen, Die gezegd had (Johannes 15:5): 'Zonder Mij

17. Weet je wie er in Lukas 22:32b wordt bedoeld met de 'broeders' van Petrus? Dat zijn de gelovigen uit zijn eigen volk, dus uit de

18. Later heeft Petrus hun het Woord van God gebracht. Hij sprak tot hen en zij kregen daarvoor nieuwe moed. En toen zij in het buitenland woonden, schreef hij hun Brieven. Deze staan in de Bijbel. Welke zijn dat? 1.
2.

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :
Adres :
Postcode/plaats:
E-mail :