



Naam cursist(e) :
Straat :
Postcode en woonplaats :
Telefoon : E-mail:

DE TWAALF DISCIPELEN

Herhalingsles

1. Wie wordt er steeds als eerste genoemd van de twaalf discipelen?
2. Voordat hij de Heer Jezus kende, heette hij, de zoon
3. Welke nieuwe naam krijgt hij van zijn Meester?
4. Op een keer, na een wonderbare visvangst, zegt Petrus tegen de Heer: 'Ga uit van mij, want'. En de Heer antwoordt hem: 'Wees niet bevreesd, van nu af zult gij vangen'.
5. Een andere keer vraagt de Heer Zijn discipelen: 'Gij echter, wie zegt gij dat Ik ben?' En Petrus antwoordt: 'Gij zijt de, de Zoon van de'.
.....
6. Dat was een mooi getuigenis. Maar korte tijd later had hij beter zijn mond kunnen houden. De Meester had gezegd dat Hij zou lijden en sterven. Maar Petrus werpt tegen: 'Dit zal U'. Daarop antwoordt de Heer Jezus streng: 'Ga weg achter Mij,'.
.....
7. Wie lag er eens met hoge koorts in bed?
8. Wie wordt gevraagd om te komen en te helpen? Hij bestraft de koorts, en terstond staat zij op om
9. Uit deze geschiedenis volgt ook dat Petrus getrouwd was, anders had hij geen gehad.
10. Eens liet de Heer Jezus Zijn discipelen in een schip gaan om Hem vooruit te varen naar de andere oever van het meer. Zelf ging Hij de berg op om
11. De discipelen krijgen het moeilijk, omdat er een sterke wind waait. Wat gebeurt er dan in de vierde nachtwake?
12. Als Petrus de stem van zijn Meester herkent, vraagt hij: 'Heer, indien Gij het zijt, gebied mij tot U te komen op'.
.....
13. 'Kom', zegt de Heer, en daar loopt Petrus al op
14. Hoe lang gaat dat goed?
15. Dan begint hij te zinken. Wat roept hij?
16. Vul aan: 'Wat de mond ingaat verontreinigt de mens niet, maar

17. Wat de mond uitgaat, komt uit
18. En uit het hart komt bijvoorbeeld
19. Hoe krijgen wij een rein hart?
20. Hoe vaak moeten we een andere broeder vergeven?
Wij moeten elkaar zo vergeven als ons vergeeft.
21. Wat vraagt de Heer Jezus voor de mensen die Hem aan het kruis hebben genageld?
'
22. Petrus stelt niet alleen maar vragen aan zijn Meester, maar hij spreekt ook zeer gewaagde woorden uit. Zo zegt hij bijv. tegen de Heer: 'Mijn leven wil ik
23. Wanneer de soldaten in de hof van Gethsémané de Meester gevangen willen nemen, pakt Petrus zijn zwaard en slaat erop los. Wat gebeurt er?
24. Wie verheugde zich, toen Petrus grote woorden sprak, en toen hij er met het zwaard op in sloeg? Hij probeert hem aan het wankelen te brengen, zodat
25. Wie heeft voor de discipelen, en daarmee ook voor Petrus, gebeden opdat hun geloof niet zou ophouden?
26. Wie worden er met de broeders van Petrus bedoeld?
27. Welke Boeken van de Bijbel heeft hij geschreven? en
28. Welke twee discipelen volgen de Heer, als de soldaten Hem meenemen in de zaal van de hogepriester? en
29. Wie kan er rustig naar binnen gaan?
30. Petrus komt ook, maar wat doet hij drie keer?
31. Bij de derde keer draait de Heer Zich om en
32. Petrus kan het nu niet langer uithouden. Hij vlucht naar buiten en
33. Drie dagen en drie nachten ligt de Heer in het graf. Maar op de eerste dag van de week, nog zeer vroeg in de morgen, deelt een engel aan enige vrouwen mee, dat
34. Ook Simon Petrus vat weer nieuwe moed, wanneer de engel een bijzondere boodschap heeft voor de discipelen en voor
35. Het graf is leeg. Maar dezelfde dag nog verschijnt de Heer aan
alleen, en alles is weer goed.
36. Welke drie opdrachten ontvangt Petrus van de Heer Jezus, nadat hij niet meer zo groot spreekt van *zijn* liefde?
a) '
b) '
c) '

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :