



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-2 les 14

Naam cursist(e) :
Straat :
Postcode en woonplaats :
Telefoon : E-mail:

WERKEN EN WOORDEN VAN DE HEER JEZUS

Golgotha

Ergens buiten de muren van de stad Jeruzalem bevindt zich een plaats die in het Hebreeuws 'Golgotha' heet. Deze naam betekent 'schedelplaats'. Men denkt dat 'Golgotha' een heuvel was, die zo werd genoemd omdat hij de vorm van een schedel had. Het was de plaats waar onze Heiland heen werd geleid om gekruisigd te worden. Het was de plaats waar Hij stierf voor hen die in Hem zouden geloven.

1. Lees eerst Johannes 19:17-27.
2. De Heer Jezus ging, Zijn kruis dragend, naar Golgotha. In de andere Evangelieën staat (zie bijv. Mattheüs 27:31, laatste regel) dat zij Hem om Hem te Hij gaat daarheen, zoals de profeet Jesaja al honderden jaren eerder voorspeld had (Jes. 53:7b): '... als een'
.....
3. Denken de soldaten misschien dat Hij onder het zware kruis zou kunnen instorten? Het is een feit dat (Lukas 23:26) gedwongen werd het kruis van de Heer Jezus een gedeelte van de weg te dragen.
4. Johannes 19:18 : '... waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden'.
Die twee anderen zijn rovers, misdadigers. Ook over deze wetsovertreders heeft Jesaja in hoofdstuk 53 geschreven. Je leest daar in vers 12, dat Hij
..... is geteld geweest. De soldaten kruisigen de Heer Jezus midden tussen de rovers, alsof ze daarmee willen zeggen: Hij is de grootste
..... En dat terwijl Hij nooit iets verkeerd heeft gedaan!
5. We gaan weer terug naar Johannes 19. Boven Zijn kruis zijn de volgende woorden te lezen: 'Jezus'
.....
6. De overpriesters van de Joden willen niet, dat er boven het kruis van de Heer Jezus staat dat Hij de Koning der Joden *is*, maar dat Hij *gezegd heeft* dat Hij de Koning der Joden zou zijn. Begrijp je het verschil? Probeer het uit te leggen.
.....
.....

7. De soldaten die de Heer Jezus kruisigen, trekken Hem Zijn kleren uit. Wat een smaad voor de Heer! Wat doen zij met Zijn kleren?
8. Alleen de rok, het onderkleed, werd niet in stukken gescheurd. Het is een waardevol kledingstuk, omdat het
Daarom werd hierom
9. Opnieuw gaat een profetie uit het Oude Testament in vervulling. Wat lezen we namelijk in Psalm 22:19? ‘
10. Maria, de moeder van de Heer Jezus, staat bij het kruis. Wat had de oude Simeon gezegd? (Lukas 2:35) ‘en ook door gaan’.
Dat gebeurt nu. Wat een smart bezorgt het de moeder, dat ze haar Zoon zo ziet lijden!
11. Wat zegt de Heer Jezus vanaf het kruis tot Zijn moeder?
En wat tot ‘de discipel dien Jezus liefhad’ (d.i. Johannes)?
Hoewel Hij verschrikkelijk lijdt, denkt Hij toch aan Zijn moeder. Johannes mag vanaf dit ogenblik voor Maria zorgen. Van dat uur af nam de discipel
12. Lees nu Johannes 19:28-37. Wat zegt de Heer Jezus in vers 28? ‘’
Hij doet dat, opdat de Schrift wordt vervuld. Kijk eens wat er in Psalm 69:22 staat: ‘... en in mijn’
13. Daar in Psalm 69 wordt over ‘gal’ en ‘edik’ gesproken. De gal wilde men Hem vóór de kruisiging geven. Het was een bedwelmende drank. Wat lezen we van de Heer Jezus, toen zij deze drank Hem wilden geven? (Mattheüs 27:33-34):
- Hij wilde bij vol bewustzijn het lijden op het kruis doormaken. De zure wijn, of de edik (azijn), was de drank van de soldaten. Die heeft de Heer Jezus wel gedronken.
14. Je weet misschien dat de Heer Jezus op het kruis *zeven zinnen* (ook wel genoemd: ‘de zeven kruiswoorden’) gesproken heeft. Het zesde ‘kruiswoord’ vind je in Johannes 19:30: ‘
- Uit de andere Evangelieën weten wij dat de Heer Jezus deze ‘kruiswoorden’ *met luider stem* heeft uitgesproken. Het is de uitroep van de overwinning. Het grote werk, waardoor zondaars gered kunnen worden, is nu volbracht.
15. De Heer Jezus is gestorven. Johannes stond bij het kruis en heeft het met eigen ogen gezien. Hij heeft het voor ons opgeschreven. Wat lees je in vers 35: ‘

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :