



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-3 les 2

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE BIJBEL

De Bijbel en ons hart

We willen ons in deze les nog een keer met het onderwerp 'de Bijbel' bezighouden. Voordat we echter met de vragen beginnen, nog enkele interessante dingen. Wist je al dat de Bijbel (of gedeelten daarvan) in meer dan 2000 talen is vertaald?

Men heeft ongeveer achtendertig uur nodig om het Oude Testament door te lezen, en rond elf uur voor het Nieuwe Testament. Als we elke dag vier hoofdstukken lezen, hebben we de Bijbel in één jaar doorgelezen.

De dichter Jacob Cats schreef over de Bijbel:

'Hoe meer je in mij zoekt, hoe meer je in mij vindt.
Hoe meer je in mij leest, hoe meer je mij bemint'.

1. In de vorige les hebben we gezien, dat het Woord van God met een 'lamp' vergeleken wordt (in Psalm 119:105). De Bijbel is een lamp die we in deze wereld nodig hebben om onze weg te vinden. Weet je waarmee de Bijbel verder nog wordt vergeleken?

In Jakobus 1:23 met een, opdat we weten hoe we er uitzien.

In Efeze 5:26 met dat ons reinigt.

In 1 Petrus 2:2 met, opdat we drinken en groeien.

In 1 Petrus 1:23 met, waardoor we wedergeboren worden.

2. Het Woord van God wordt dus ook vergeleken met 'zaad' dat in onze harten wordt gestrooid. In de Bijbel hebben we een mooie gelijkenis die daarvan spreekt. Je kent hem waarschijnlijk al: de gelijkenis van de Zaaier. Lees Markus 4:1-20 maar eens. Daar vind je eerst de beschrijving van de gelijkenis, en in aansluiting daarop de uitlegging.

Wie is de zaaier?

3. Wie zaait echter ook (Mattheüs 13:39)?

Wat zaait hij (Mattheüs 13:25)?

(Je ziet dat hij steeds het tegengestelde wil van wat God wenst).

4. Kunnen wij iemand, die in onze tijd de mensen van God en de Heer Jezus vertelt, ook een zaaier noemen?

.....

5. Op wat voor soort grond (of bodem) valt het zaad? (Markus 4:4-8):

1. 3.
2. 4.

6. Welk zaad brengt vrucht voort?

7. Het zaad dat *bij de weg* valt, kan in deze harde grond geen wortel schieten, en wordt dan ook door de vogels opgegeten. Wat is de uitleg daarvan? (zie vers15)

8. Ook van het zaad dat *op steenachtige plaatsen* valt, komt niets terecht. In het begin groeit het prachtig, maar als de zon met haar verzengende stralen komt, verdorren de planten, omdat ze geen wortel hebben. Er zijn twee redenen waarom mensen, die het Evangelie eerst met enthousiasme aannemen, daar later niets meer van willen weten. Welke twee redenen zijn dat? In vers 17 vind je ze:

1.
2.

9. Het zaad dat *onder de doornen* valt, verstikt. Opnieuw geen vrucht. Er zijn drie oorzaken waardoor het Woord geen vrucht voortbrengt in het hart van een mens. Welke zijn dat (vers19)?

1.
2.
3.

10. Gelukkig zijn er ook voorbeelden waar het zaad *in de goede aarde* valt en vrucht voortbrengt (vers 8). Denk maar eens aan Zacheüs! Wat wilde hij zelfs doen (Lukas 19:8)?

11. Waarvan hangt het nu af of er vrucht komt, van het *zaad* of van de *grond* waarin het zaad valt?

12. Ik hoop dat wij geen *verhard hart* hebben, ook geen *oppervlakkig* of een *verdeeld hart*, maar een **ontvankelijk hart**. Dat wil zeggen: een hart waarin het Woord van God kan ontkiemen en vrucht kan voortbrengen.

Langs de weg	:	harde harten	door de satan	geen vrucht
Steenachtige plaatsen	:	oppervlakkige harten	het eigen-ik	geen vrucht
Onder de doornen	:	verdeelde harten	door de wereld	geen vrucht
In de goede aarde	:	ontvankelijke harten	30 - 100 v o u d i g e	v r u c h t

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :