



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-4 les 10

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DANIËL Herhalingsles

- Lees eerst de lessen 6-9 nog eens rustig door.
 - Leg dan de lessen weg en neem je Bijbel, die mag je altijd gebruiken.
 - Werk nu de herhalingsles door, te beginnen met de vragen waarop je direct een antwoord weet. Bij vragen die je moeilijk vindt en het antwoord niet weet, kun je de vorige lessen erbij nemen.
1. Waarom verdienen Daniël en zijn vrienden de naam 'geloofshelden'?
 2. Hoe luiden hun *Joodse* namen?
1. 3.
2. 4.
 3. En wat zijn hun *Babylonische* namen?
1. 3.
2. 4.
 4. Waarin ligt het grote verschil tussen de Joodse en de Babylonische namen?
 5. Hoe oud zijn Daniël en zijn vrienden ongeveer als ze in Babel aankomen?
 6. Al direct in het begin worden ze op de proef gesteld (i.v.m. het eten). Wat nemen zij zich echter voor in hun hart?
 7. Waarom willen zij niet eten van de spijs van de koning? 1.
2.
 8. Een geloofsheld moet ook 'nee' kunnen zeggen. Wie is daarvan een mooi voorbeeld?
.....
Waarom?
 9. 'Nee'-zeggen en toch beleefd blijven, waar en hoe vinden we dat ook bij Daniël?
 10. Wat krijgen Daniël en zijn vrienden te eten in plaats van de koninklijke maaltijden?
1. 2.
 11. Waaruit blijkt dat God hun geloof niet beschaamt?

12. Wie krijgt een droom en wil de uitleg weten?
13. Wie moeten de koning uit zijn droom helpen?
1. 3.
2. 4.
14. Op welke wijze zoekt Daniël de oplossing?
-
15. Geef een voorbeeld van een gebed uit het Nieuwe Testament.
-
16. Daniël bidt in geloof. Waarin wordt zijn geloof gezien?
-
17. Wat past ons na elke gebedsverhoring?
18. Als Daniël voor Nebukadnezar staat, geeft hij Hem de eer, Die alleen ere toekomt. Wat zegt hij namelijk? ‘
-
19. Waarover dacht de koning na toen hij deze droom kreeg?
-
20. In de droom ziet Nebukadnezar een beeld. Welke opeenvolgende wereldrijken worden daarmee aangeduid?
1. 3.
2. 4.
21. Welk koninkrijk maakt een eind aan deze wereldrijken?
-
22. Welk verschil ligt er tussen dit koninkrijk en de rijken die door het beeld worden voorgesteld?
-
23. Nu de moeilijkste vraag. Doe je best!
 De drie vrienden werden in de brandende oven geworpen. Daniël was daar *niet* bij! Zij zullen hem daarom later hebben verteld wat ze allemaal hebben meegemaakt.
 Doe nu alsof je één van de drie vrienden bent, en aan Daniël de geschiedenis van de vurige oven vertelt. Schrijf dit beknopt en netjes op.
-
-
-
-
-

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :