

## De geslagen rotssteen in Horeb

*Zie, Ik zal daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan.*

*Exodus 17:6*

Het hele Oude Testament is vol met beelden. Deze beelden zijn personen, voorwerpen of gebeurtenissen die de waarheden uit het Nieuwe Testament illustreren. Hoe graag wil God dat wij Zijn Woord goed begrijpen! Zo bevat ook het vers van vandaag, uit de tijd dat het volk Israël door de woestijn trok, belangrijke aanwijzingen voor ons.

Het volk leed dorst en mopperde daarom tegen Mozes, hun leider. Deze ging ermee naar God en Hij antwoordde met een duidelijke opdracht. Mozes moest zijn staf nemen 'waarmee gij de zee geslagen hebt' en daarmee op de rots slaan. Dan zou er voor het dorstige volk water uitkomen.

Dit is een indrukwekkend beeld van dat wat er eens op het kruis gebeurde, en van de wonderlijke gevolgen die door het volbrachte verlossingswerk tot stand zijn gekomen. De rots stelt Christus voor (1 Kor. 10:4). De staf van Mozes spreekt van de macht en het oordeel van God. Daarmee moest de rots geslagen worden. Toen onze Heere en Heiland aan het kruis hing, troffen Hem tijdens de drie uren van duisternis de slagen van God, Die heilig en rechtvaardig is. Ze kwamen op Hem neer om onze zonden.

En waarvan spreekt het water dat uit de geslagen rots vloeide? Deze wateren zijn een beeld van de Heilige Geest, Die na de kruisiging, de dood en de opstanding van de Heere Jezus met Pinksteren op aarde kwam (zie ook Joh. 7:38-39). Hij woont sindsdien in iedere gelovige en is de kracht van het nieuwe leven, dat iedere gelovige bij zijn bekering ontvangen heeft. Dit water – de Heilige Geest, Die door het Woord van God werkt – is in staat elke dorst van de ziel te lessen. Laten we elke dag heel dankbaar zijn voor het Woord van God, en voor de leiding en hulp van de Heilige Geest. Hij wil ons helpen het Woord beter te begrijpen en te groeien in ons geloof.

*Uit de dagkalender 'Het Goede Zaad'*