

## Tuchtiging leidt tot geestelijke groei

*'Hij openbaart het voor hun oor tot tucht, en zegt dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden'* (Job 36:10).

U bent hier achtergelaten om opgevoed te worden voor een andere wereld. Sommige mensen denken dat tucht straf is. Dat is het niet. Tucht is opvoeding - vaak pijnlijk, maar wel noodzakelijk, opdat wij kennis van God verkrijgen. En het is belangrijk om alles uit Zijn hand aan te nemen en niet bezig te zijn met de tweede oorzaak. Het leven van iemand die een heel gelijkmatig leven heeft, is smakeloos. Wees dus niet bang voor tucht.

Er zijn vier redenen waarom we getuchtigd worden:

1. In 1 Korinthe 11, in verbinding met het avondmaal van de Heer. Dit is corrigerend.
2. In 2 Korinthe 12:7. Hier is het preventief: '...opdat ik mij niet zou verheffen.
3. In Hebrëeën 12:8 is het vormend.'... opdat wij aan Zijn heiligheid deel zouden krijgen'.
4. In Johannes 15:2, voor het bewerken van meer vrucht.

Uw geestelijke groei wordt gezien aan de manier waarop u de wil van God waardeert, in verbinding met uw leven; en aan de manier waarop u uw broeders verdraagt.

W.J.