

'Wat geen oog heeft gezien ...'

'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben' (1 Kor. 2:9).

Deze tekst behoort tot de Schriftplaatsen die vaak verkeerd worden begrepen en verkeerd worden toegepast. 'Maar, zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben...'. Hier houdt men gewoonlijk op met lezen, en concludeert dan ook dat het niet mogelijk is iets te kennen of te weten van de heerlijke en kostbare dingen die God voor ons bewaart.

Maar het volgende vers bewijst het onzinnige en de totale ongerijmdheid van die conclusie: 'Maar God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens, dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God, dan de Geest van God. Want wij [dat zijn al de gelovigen] hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn'.

Dit Schriftgedeelte, evenals Deuteronomium 29:29, leert ons dus juist het tegendeel van wat er zo dikwijls uit wordt afgeleid. Hoe belangrijk is het dus om te onderzoeken en te overwegen wat het verband is van de Schriftgedeelten die men aanhaalt.

C.H. Mackintosh.