

Gedachte over een opbouwende dienst

Als iemand in de vergadering spreekt en zijn dienst bouwt gewoonlijk niet op, geloof ik dat men hem dit verhinderen moet.

Ik heb nooit kunnen begrijpen dat de Gemeente van God de enige plaats zou zijn waar het vlees vrijheid van handelen heeft, zonder tegengehouden te worden.

Het is een dwaasheid te denken dat het zo zou moeten zijn. Ik wens dat aan de Geest de meest volmaakte vrijheid gegeven wordt, maar nooit aan het vlees.

J.N. Darby.

