

## Lofoffers brengen aan God

*Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.*

*Hebreeën 13:15*

Een lange tijd bood het aardse volk van God in de tijd van het Oude Testament de Heer materiële offers in de vorm van dieren of levensmiddelen aan. Zo mogen wij, Christenen, als het hemelse volk van God onze Vader geestelijke offers aanbieden. Dat gebeurt doordat wij onze gevoelens en ontdekkingen over Christus voor Hem tot uitdrukking brengen. Hij verblijdt Zich, als wij Hem zeggen wat Zijn Zoon voor ons betekent.

Zulke geestelijke offers mogen wij 'door Hem', dus door onze Verlosser, aan God brengen. Hij is onze Hogepriester en we zijn priesters. De Heer Jezus komt met het voornemen voor God: 'In het midden van de gemeente zal Ik U loven'.

Zo staat het in Psalm 22, die profetisch van de zielenood van onze Heiland aan het kruis vertelt, toen God Hem vanwege onze zonden moest verlaten. In deze verschrikkelijke uren dacht Hij niet aan Zichzelf, maar aan Zijn God en hoe Hij Hem na het volbrachte werk in de aanwezigheid van hen voor wie Hij stierf, blij wilde maken. *Hij* heft de lofzang aan en *wij* mogen instemmen en met Hem samen voor God verschijnen.

Stemt u ook mee in deze lofzang? Hoe meer ons hart vervuld is van de grootte en volkomenheid van Zijn Persoon, des te meer voelen we ons gedrongen om te loven en te aanbidden. Laten we ons dus altijd weer opnieuw met Zijn leven en sterven bezighouden, met Zijn woorden en werken, met Zijn eigenschappen, hoe ze in Zijn gedrag werden gezien, met Zijn wegen en gevoelens!