

## Verzegeld met de Heilige Geest

Het is misschien van betekenis er eens op te wijzen dat het ontvangen van het nieuwe leven en de verzegeling met de Heilige Geest twee totaal verschillende dingen zijn (hoewel dit in onze tijd bij velen, misschien bij de meeste bekeringen, gelijktijdig plaatsvindt). Een mens ontvangt het nieuwe leven, als hij door de werking van de Heilige Geest, door middel van het Woord, opnieuw geboren wordt.

Tegen Nicodemus spreekt de Heer in dit verband over het geboren worden 'uit water en Geest' (Joh. 3). Zo'n nieuwe geboorte kan vanzelfsprekend niet zonder geloof gebeuren. Maar dit geloof kan zó zwak zijn en het geestelijk inzicht van degene die gelooft kan zó gering zijn, dat de ziel zich niet van haar verlossing bewust is, zodat zij ook geen vrijmoedigheid heeft om God 'Vader' te noemen. Er is misschien een heel diep besef van schuld en zonde, maar juist dat verhindert zo'n ziel om vrijmoedig op te zien tot God.

'De geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!' heeft nog geen woning in die persoon gemaakt en hem of haar nog niet *verzegeld* (Rom. 8:15; Ef. 1:13). Er is wel geloof aanwezig, maar nog niet het geloof dat afziet van alle andere dingen en alleen *Christus* aangrijpt. Zonder enige twijfel zal God Zijn werk in zo'n persoon niet onvoltooid laten. Hij zal hem, vroeger of later, brengen tot het gelovig aanvaarden van de waarde van het offer van Jezus Christus, zodat hij dan van ganser harte kan danken en met vrijmoedigheid tot de Vader kan naderen.

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat er vele werkelijk verlostte zielen zijn die door gebrek aan voorlichting of uit angst niet durven zeggen dat zij de Heilige Geest bezitten. Als je hen echter zou kunnen beluisteren in hun binnenkamer, waar zij hun hart in alle eenvoud voor God uitstorten, zou je kunnen horen dat zij God vol vertrouwen hun Vader noemen. Dat is het overduidelijke bewijs dat zij de geest van zoonschap ontvangen hebben. Heel vaak zal in zulke gevallen alle twijfel uit het hart weggenomen kunnen worden door te wijzen op een toepasselijk Bijbelwoord. Het gevolg zal zijn dat volle vreugde en zekerheid van het geloof hun hart vervult.

R. Brockhaus