

De tien verdwenen stammen

Vraag: Hoe en wanneer zullen de verdwenen tien stammen terugkeren en kunnen ze op het ogenblik geïdentificeerd worden?

Antwoord:

Israël (de tien stammen) werd weggevoerd naar Assyrië (zie 2 Kon. 17), ongeveer 130 jaar voordat Juda (de Joden, het tweestammenrijk) naar Babel gevoerd werd. Afgodendienst en het zoeken van hulp bij Assyrië in plaats van bij God waren de onmiddellijke oorzaken van de deportatie van de tien stammen naar Assyrië (zie de profeet Hosea).

Omdat ze niet betrokken zijn bij de schuld van Juda in de verwerping en de kruisiging van de Messias, zal hun terugkeer naar het land van hun vaders op een speciale manier plaatsvinden. Ze zullen de verschrikkelijke verdrukking onder de antichrist niet meemaken die hun broeders uit Juda wel moeten doormaken. Ezechiël 20:33-39 beschrijft de terugkeer van de tien stammen door de Heer Zelf. Het grootste deel van Juda zal terugkeren door de hulp van een zeevarend volk (Jes. 18). Welke menselijke instrumenten er ook gebruikt zullen worden om te helpen bij de terugkeer van de tien stammen, in deze tijd zijn ze verborgen en God Zelf wordt voorgesteld als de Oorsprong en kracht van hun terugkeer.

Het moet ook worden opgemerkt dat God handelt met het geweten van Israël (de tien stammen) in de woestijn en niet in het land. Zoals de ongelovigen en ongehoorzamen vielen in de woestijn en alleen de getrouwen het land ingingen met Jozua, zo zal het ook bij de terugkeer van deze stammen zijn. De weerspanningen en ongehoorzamen zullen eerst worden weggedaan en dan zullen de Godvrezenden in het land worden gebracht om weer verenigd te worden met hun broeders uit Juda.

Deze selectie zal plaatsvinden terwijl de Joden (van het twee-stammenrijk) lijden onder de antichrist in het land. De wonderbare ontmoeting van de zo lang gescheiden stammen van heel Israël wordt bijzonder ontroerend beschreven in Jeremia 31:8-9. Er is een latere terugkeer van allen die nog onder de volken verstrooid zijn, hetzij Joden of Israëlieten, als de Heer komt, want Hij zendt Zijn engelen uit om Zijn uitverkorenen bijeen te verzamelen (Matth. 24:31; Jes. 66:19-20). Er is enkele jaren een terugkeer geweest van een overblijfsel van Juda uit Babel naar Jeruzalem na de zeventigjarige ballingschap (zie de Boeken Ezra en Nehemia), maar er is geen terugkeer geweest van Efraïm of de tien stammen.

God heeft Zijn oog op hen, Hij weet waar ze zijn, want Hij heeft hen verstrooid. Het is heel eigenaardig dat er mensen zijn die beweren te weten wie de afstammelingen zijn van deze sinds lang verdwenen stammen en waar ze zich bevinden. De waarheid is dat geen enkel volk er aanspraak op kan maken van hen af te stammen, want ze moesten verstrooid worden onder de volken en verspreid over de landen; hun verstrooiing en verspreiding moest over de hele wereld plaatsvinden (Ezech. 20 en 34).¹ God verklaart verder dat ze 'verloren' zijn en dat Hij Zelf naar 'hen zal vragen' en hen zal 'opzoeken'. Wat God zegt, dat zal Hij doen. De mens is brutaal genoeg om te zeggen dat hij het al heeft gedaan. God zegt dat Hij zal vragen naar de verloren schapen van Israël en hen zal opzoeken. De mens beweert dat hij hen al heeft opgezocht en u kan zeggen wie ze zijn en waar ze zich bevinden. U hoeft alleen maar nauwkeurig deze twee hoofdstukken te lezen en al dit soort gedachten worden onmiddellijk volkomen verdreven. Niets dan alleen het zekere en onfeilbare getuigenis van het heerlijke Woord van God weerlegt zo krachtig de dwaze gedachten en doelloze speculaties van de mensen.

W. Scott

¹ Er is bijvoorbeeld meer dan eens geprobeerd het Engelse volk met deze stammen te identificeren. Dat is volkomen doelloos. De oorsprong van beide volken weerlegt deze theorie. Als individuen hebben ze natuurlijk allemaal Adam als hun hoofd. Maar als een volk dat een van de 'eilanden van de volken' bewoont, is het Engelse volk voortgekomen uit Jafeth, de oudste zoon van Noach. Terwijl Israël daarentegen afstamt van Sem, de tweede zoon van Noach (Gen. 10). De redenen die worden aangevoerd voor deze veronderstelde vereenzelviging, zijn zo zwak dat ze niet waard zijn genoemd te worden.