

Door Jezus ontslapen

Vraag: Wat betekenen de woorden: 'Zo zal ook God hen die door Jezus ontslapen zijn met Hem brengen' (1 Thess. 4:14)?

Antwoord: Toen de apostel de Thessalonikers schreef (de eerste Brief die we van de apostel hebben) waren ze nog maar kort bekeerd, maar ze leefden in de verwachting van de spoedige wederkomst van de Zoon van God uit de hemel.

Maar terwijl ze wachtten en Hem verwachtten, waren enkelen van hen overleden. De vijand probeerde nu de harten van deze pasbekeerde en toegewijde, maar niet bevestigde gelovigen in de war te brengen, door te suggereren dat hun ontslapen broeders iets van de heerlijkheid van het komende koninkrijk verloren.

Dat is niet zo, zegt de apostel, 'want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal ook God hen die door Jezus ontslapen zijn met Hem brengen'. En na de tussenzin van de verzen 15-18 voegt hij er aan toe: 'Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt'. Als God Christus opnieuw in de wereld brengt bij Zijn verschijning in heerlijkheid, zal Hij uw ontslapen broeders met Hem brengen.

De tussenzin vertelt wat van tevoren gebeuren zal. De doden zullen opgewekt worden en de levenden veranderd en samen Hem in de lucht ontmoeten. Nadat deze samenkomst in de lucht plaats gevonden heeft en wij samen de heerlijkheid zijn ingegaan, zal God de Heer Jezus met alle heiligen naar de aarde brengen.

Walter Scott