

Onze hoop

"En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is" (1 Joh. 3:3).

Iemand die werkelijk de Heere toebehoort is vastbesloten "de heiligheid na te jagen", zichzelf te verloochenen en zich helemaal te laten gebruiken voor de Heere en Zijn zaak. Zo iemand verlangt er innig naar om door de genade van God naar de Heere Jezus toe te groeien. Zo'n christen wil Christus graag meer en meer gelijkvormig worden. Hij streeft er van uur tot uur, van dag tot dag naar om dat doel te bereiken. Bij het najagen van zijn doel benut hij trouw de middelen die de Heere hem heeft gegeven: het gebed en het Woord van God. In alles zoekt hij de leiding en de verlichting van de Geest van God. D

e vermeerdering van de verstandelijke kennis van de Waarheid, hoezeer hij die ook waardeert en er naar streeft, betekent voor hem toch slechts de toegangspoort, waardoor hij met ijverige vreugde gaat, om in de tegenwoordigheid van de Heere te verkeren en nieuwe heerlijkheid bij Hem, de Reine en Heilige, te ontdekken. En dit is verbonden met het bewustzijn Hem spoedig gelijk te zijn en Hem te zien, zoals Hij is. Dit wekt in het hart een steeds toenemend verlangen om Hem nu al zoveel mogelijk gelijk te zijn, en alles weg te doen wat niet met Zijn reinheid in overeenstemming is.

En hoe langer en ijveriger hij deze beschouwing voortzet, des te duidelijker en scherper wordt zijn blik, zowel voor de heiligheid van de Heere, alsook voor zijn eigen praktische toestand. Door Hem ononderbroken te aanschouwen wordt men veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Praktische reinheid, afzondering van al het boze, en een geheiligde, hemelse gezindheid zijn de gezegende gevolgen. De hoop de Heere Jezus spoedig te zien en Hem dan gelijk te zijn, bewerkt dat men zichzelf reinigt, zoals Hij rein is.

*Auteur niet bekend
Uit het maandblad 'Uit het Woord der Waarheid'*