

Onze ladders zijn te kort !

*Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3:23,24*

Stelt u zich eens het volgende voor: een enorme overstroming bedreigt een dal. Veiligheid is er alleen op de machtige rotsen in het midden van het dal.

De mensen nemen hun ladders en proberen daarmee op de rotsen te klimmen. Maar ook de langste ladder is te kort om in veiligheid te komen. Sommigen, die alleen een korte ladder hebben, kijken jaloers en geïmponeerd naar hen die al boven op een lange ladder staan.

Maar om op de veilige rotsen te komen, is er maar één mogelijkheid: van de eigen ladder naar beneden klimmen en het enige pad gebruiken dat naar boven in de zekerheid leidt.

Dit beeld verklaart ons vers uit Romeinen 3. De mensen zijn werkelijk heel verschillend. Er zijn mensen die veel slechte dingen gedaan hebben, misschien zelfs in de gevangenis hebben gezeten. Anderen zijn daarentegen zachtmoedig, leven eerlijk en waakzaam en worden hoog geschat door hun omgeving. Weer anderen zijn heel religieus en doen veel goede werken.

De rechtvaardige God ziet dat allemaal. Hij zal iedereen naar zijn daden vergelden. Maar niemand kan op eigen kracht de eeuwige behoudenis verdienen. Er is maar één mogelijkheid: alles wat van onszelf is aan de kant gooien, onze mislukkingen en onze zonden voor God erkennen en de goddelijke verlossing in Jezus Christus aannemen. Hij stierf aan het kruis voor ons. Wie in Hem gelooft, is in veiligheid en op de weg die naar de hemel leidt.

