

Gebed

Laat mij bij U rusten, Heiland.
Ik ben moe, en Gij zijt sterk.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig.
Geef mij krachten voor mijn werk.

Maak mijn wil steeds onderworpen
aan Uw wil, die heilig is.
Leer mij zó dicht bij U blijven
dat Uw weg de mijne is.

Laat mij niet alleen met woorden,
maar met daden spreken, Heer,
van Uw eindeloos ontfermen,
van Uw liefde, sterk en teer.

Ja, die liefde wil mij dragen
door al d'aardse moeite en strijd
naar de eeuw'ge rust en vreugde,
door Uw zoendood mij bereid.

N.C. Otgaar.