

Nieuw leven

Bent u soms ook beu van 't leven;
voelt u zich zo dor en dood?
Toch wil God u 't leven geven,
want Zijn Zoon stierf voor uw nood.

Wilt u niet opnieuw beginnen?
God wil u tot hulp steeds zijn.
Blijheid, vreugde stroomt dan binnen;
Hij maakt u zo gaarne rein.

"Wederom geboren?" zegt u,
net als Nicodemus 't zei.
"Hoe kan dat nu, beste Rabbi,
is dat ook bedoeld voor mij?"

Zit u soms ook vol met vragen:
hoe moet dit en hoe moet dat?
Moet u soms ook bitter klagen:
" 'k Wou dat ik meer blijdschap had?"

Wat geeft vreugde u op aarde?
Telt u dat eens alles op!
Wat heeft werkelijke waarde?
'n dikke beurs? Een goede mop?

Nee, u zult toch moeten weten:
deze dingen gaan voorbij;
't beste wil ik nooit vergeten:
"Jezus Christus stierf voor mij!"

Maar dan nu opnieuw begonnen;
geef uzelf geheel aan Hem;
Hij, het Lam, heeft overwonnen.
'Volg Mij' , zegt Hij u met klem.