

De Heer is trouw, Hij zorgt voor al de Zijnen...

Lied 172 (*Bundel Geestelijke Liederen*) is een lievelingslied van velen van ons. Als wij denken aan de voortdurende trouw van onze Heer en Zijn zorg voor een ieder van ons dwars door alles heen dan mogen wij Hem danken voor zijn trouw. De Heer wil met ons steeds verder, ook al stellen wij Hem soms teleur of schieten wij tekort in vele dingen. Hij is trouw en Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

Dit lied is geschreven door een broeder die wij goed kennen, Br. Joop Buddingh uit Amersfoort. Ik vroeg hem of hij een achtergrond kon geven op dit lied en hij vertelde het volgende:

Er was in eigen leven verdriet en niet begrijpen van de wegen des Heren. Toch was ik overtuigd van de trouw en goedheid Gods. Al zien wij geen weg, er is een weg al gaat die mogelijk door moeiten heen. Dat leidde tot dit lied.

De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de zijnen.
Als alle hulp van mensen mocht verdwijnen,
blijft Hij getrouw de zijnen toegewijd.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

De Heer is trouw; niets kan ons van Hem scheiden.
Hij kent en peilt ook 't stil verborgen lijden,
terwijl zijn liefde ons sterkt en troost bereidt.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

De Heer is trouw; al is zijn raad verborgen.
Zien wij geen uitkomst in de moeite en zorgen,
't is tot ons heil waarheen zijn hand ons leidt.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

De Heer is trouw; al onze levensjaren
zal Hij ons steunen, hoeden en bewaren
tot aan het eind van onze aardse strijd.
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid.

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. 2 Tim 2:13a

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Hebr. 13:8