

Hoe Hij mij doorhelpt

Hoe Hij mij doorhelpt weet ik niet,
maar één ding is gewis:
dat Hij mij leidt, en dat Zijn weg
altijd de Beste is.

Hoe Hij de nacht voor mij verlicht,
ja hoe? Dat weet ik niet.
Maar voor mijn voet was er steeds licht,
daar Hij mij nooit verliet.

Hoe Hij de macht des vijands breekt
- die macht drukt soms wel zwaar -,
dat weet ik, macht'loos kind, nog niet,
maar Hij helpt wonderbaar.

Wie geeft mij kracht en nieuwe moed
om trouw te doen mijn plicht?
'k Geloof eenvoudig dat Hij 't doet
als 't oog op Hem zich richt.

Hij houdt mij vast. Zijn trouwe hand
stemt mij dus blij te moe.
Hoe Hij mij leidt, hoe Hij mij draagt
dat komt alleen Hém toe!

J.L.K. Rouw sr.