

Mijn hand in 's Vaders hand

Maak mij bereid tot het doen van Uw wil.
Leer mij te volgen, gehoorzaam en stil,
Vader, steeds ziende op U Die mij leidt;
U, Die mij met Uw liefde verblijdt.

Zie ik de weg niet, 't is al u bekend.
Als zich mijn hart aan Uw leiding gewent,
heb 'k steeds Uw vrede en ga rustig voort,
steunend op wat U belooft in Uw Woord.

Zwak als ik ben, rust mijn hand in Uw hand,
die met Uw kracht heel mijn leven omspannt.
Vader, Uw liefde is onpeilbaar en sterk.
Maak mij bekwaam voor mijn taak in Uw werk.