

Nog treden onze voeten

Jesaja 63:9

Nog treden onze voeten
door 't hete woeste land.
Maar dit kan 't leed verzoeten:
steeds leidt ons Jezus' hand.
Hij Die bij nacht en dagen
in liefde aan ons denkt
is 't Die, als 'k troost Hem vrage,
Zijn meegevoel mij schenkt.

Mag ook de vijand woeden,
als satans list benauwt,
de Heer zal elk behoeden
die slechts op Hem vertrouwt.
En als uw kracht vermindert,
dan geeft Hij nieuwe kracht.
Bij alles wat u hindert,
schraagt Hij u door Zijn kracht.

Dus hart - wil Hem vertrouwen,
en is 't soms wel eens zwaar,
blijf op Zijn goedheid bouwen,
Hij helpt u wonderbaar.
Hij zal Zijn troost u zenden,
Hij - Die uw wegen leidt.
Dra zal uw leed beënden,
dan, - is 't al Heerlijkheid!

J.L.K. Rouw Sr.