

Onze biddende Hogepriester

Wat een plaats van ere hebt U in Gods troon,
Heiland, Hogepriester, als het heerlijk loon
voor Uw werk op 't kruishout. Uw gehoorzaamheid
heeft ons eeuw'ge vreugde in Gods Huis bereid.

U Die met Uw eigen bloed bent ingegaan,
doet ons rein en heilig voor Uw God nu staan.
Hogepriester, biddend in de troon van God
spreekt U voor al d' Uwen; God bepaalt ons lot.

God Zelf is mijn Vader; U bent Voorspraak, Borg.
Waarvoor zou ik vrezen? 'k Breng U alle zorg
voor dit aardse leven. Weldra ben 'k bij U.
In dit blij vooruitzicht leef ik, Heer, reeds nu.

God hoort Uw gebeden en de Geest in mij
bidt; dit woordloos zuchten stijgt tot God, en Gij
reinigt mijn gebeden, zodat God verhoort,
als ik tot Hem nader, pleitend op Zijn Woord.

Zo met U verbonden door de Heil'ge Geest,
door het Woord gereinigd, mag ik onbevreesd
steunen op Gods almacht, 'k Weet: wat God belooft
wordt mij door geen vijand, door geen mens ontroofd.

N.C. Otgaar.