

### **Leven uit het wonder**

Te leven uit het wonder,  
wat is dat rijk en groot;  
het eeuwig blijvend wonder  
dat mij Gods heil omsloot.  
Wat hier mij dan mocht treffen  
en wat mij ook ontviel,  
't zal alles medewerken  
tot zegen voor mijn ziel.

Die zegen door te geven  
is mooi, maar moeilijk werk  
voor wie dat mag beleven.  
Ach, ik ben zwak. Maar sterk  
is wie zichzelf wil off'ren  
aan God en Hem vertrouwt,  
zich door Zijn Geest laat leiden,  
op Zijn beloften bouwt.

Zie, Heiland, aan Uw voeten  
buig 'k mij in ootmoed neer.  
Verlos mij toch van alles  
wat niet is tot Gods eer.  
Neem mij geheel gevangen,  
Heer Jezus, door Uw Geest,  
opdat 'k van U getuige  
blijmoedig, onbevreesd.