

De Naam van de Heer Jezus

‘Uw naam is een uitgegoten zalfolie’. Deze woorden komen voor in het eerste hoofdstuk van het Hooglied (vs. 3), voorafgegaan door: ‘Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur’. Het is een bruid die dit getuigenis over haar bruidegom aflegt. De naam van haar geliefde is voor haar niet alleen een voortreffelijke naam, maar zij geniet er ook van en heeft behoefte anderen daarin te laten delen.

Een olie, een specerij kan lekker ruiken, maar hoe kan ik ervan genieten zo lang de fles dicht blijft? Maar wanneer deze wordt geopend en de olie wordt uitgegoten, wordt het hele huis met de kostelijke geur vervuld.

Zo is het ook met de Naam van de Heer Jezus. Die Naam is altijd liefelijk geweest, maar men had er niet het echte genot van voordat Hij, onze Heer en Heiland, werd geopenbaard. Ook al voelde men, door op enige afstand in aanraking te komen met de Drager van die naam, dat die Naam heerlijk moest zijn, toch kon men er niet voluit van genieten zonder dat Zijn heerlijkheid was geopenbaard.

Als God met Jakob worstelt en Jakob vraagt: ‘Vertel mij toch Uw Naam’ (Gen. 32:29) klinkt het antwoord: ‘Waarom vraagt u naar Mijn Naam?’ En de Naam wordt niet bekendgemaakt. Als Manóah aan de Engel van de Heer, Die zo’n bijzondere boodschap had gebracht, vraagt: ‘Wat is Uw Naam?’ is de wedervraag: ‘Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers wonderlijk!’ (Richt. 13:17-18). Datzelfde getuigt ook Agur in de Spreuken. Tegenover zijn eigen onvernunft stelt hij de alwijsheid van de Heer en roept dan uit: ‘Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers?’ (Spr. 30:4).

Langzamerhand begon het te dagen: eerst geen nadere aanduiding, toen de erkenning dat de Naam wonderlijk was, daarna de onderscheiding van de Naam van de Heer en van de Naam van de Zoon. En als Jesaja, die zo duidelijk de geboorte van Gods Zoon aankondigt, zijn profetie laat horen, heeft hij het over een maagd die een Zoon zal baren en Zijn naam zal Immanuël heten. Dan roept hij het uit: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven ... En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’ (Jes. 9:5).

Deze profetie is vervuld. Als Mattheüs zijn Evangelie schrijft, wordt de Naam ten volle geopenbaard. De engel van de Heer, zo meldt de eerste evangelist, verscheen aan Jozef en zei tot hem dat Maria een Zoon zou baren: ‘Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven; want Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden’ (Matth. 1:21).

Wat is het een voorrecht, dat God de Naam van Zijn Zoon niet voor Zichzelf heeft willen houden, dat de fles is geopend en de olie uitgegoten, zodat de hele wereld van de geur van die Naam genieten kan! ‘Jezus’ betekent ‘Jahweh is Redder’.

Kijk, dat is de heerlijkheid van de geboorte van de Heer Jezus; Gods Zoon is op aarde gekomen; God is geopenbaard in het vlees, de naam ‘Jezus’ is aan Hem gegeven, Die in Bethlehem werd geboren en gelegen heeft in een kribbe in een stal.

Hebt u al persoonlijk genoten van deze Naam? Gaat het u deze dagen echt om die Naam alleen? 'Er is ... onder de hemel geen andere Naam Die onder de mensen gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden' (Hand. 4:12) dan de Naam van de Heer Jezus. Er is geen Naam waarin zoveel overwinning is gelegen, zoveel liefelijkheid en heerlijkheid, zo'n aantrekkings- en verenigingskracht. Hoe meer en hoe inniger we op onze levensweg met de Heer Jezus in aanraking komen, hoe meer ons hart brandende in ons wordt! Hoe meer we door Gods Woord met het leven van Gods Zoon in aanraking komen, hoe meer we genieten van de volheid van de Naam van de Heer Jezus!

J.N. Voorhoeve