

## 18. Wat is échte blijdschap?

'Verblijdt u altijd in de Heer! Nog eens zeg ik:



**Verblijdt u!' (Filippi 4:4).**

De mens is voor vreugde en niet voor verdriet geschapen. Hij heeft een natuurlijk verlangen naar 'blij-zijn', naar onbezorgd en opgewekt zijn.

Vreugde is weldadig en zeer goed voor het hart; haar aanwezigheid is altijd aan iemands gezicht te lezen. Het verdriet is echter onder de mens veel meer verbreid dan de blijdschap; er worden meer tranen gehuild dan gelachen. Dit laatste is er misschien wel de reden van dat vele instanties zijn tegemoetgekomen aan het menselijke verlangen naar vreugde. Kosten noch moeite worden gespaard om op elk gebied plezier in allerlei vorm te bieden; maar na het genot volgt meestal een bittere nasmaak.

De eerste mens leefde in een toestand van onschuld, en genoot in afhankelijkheid van God volle, ongestoorde vreugde. Hij kende geen zorgen om het dagelijks brood, geen leed en pijn, geen ziekte, geen verval en geen angst voor de toekomst. Ook de dood was hem vreemd. Maar door zijn ongehoorzaamheid ruilde hij deze blijdschap in voor de bedriegelijke aardse 'blijdschap' en werd uiteindelijk alleen maar ongelukkig, onrustig, bezorgd, angstig en wanhopig. Zo is sindsdien het leven van de mens in deze wereld door de zonde bedorven en in zijn hart smacht hij naar echte blijdschap. Omdat hij deze op aarde niet vindt neemt hij de toevlucht tot het genot van misleidend, zondig plezier dat hem steeds dieper in eenzaamheid, ongeluk en vreugdeloosheid brengt. Als u eens om u heen naar de gezichten van de mensen kijkt zult u moeten toegeven dat negen van de tien slechts verveling en ongenoegen uitstralen.

Om echte blijdschap te verkrijgen moet men terugkeren naar de Bron van vreugde: naar God. Daar alleen stroomt ware blijdschap en vrede, ware kracht en hulp. Door het water uit deze Bron worden droefheid en bezorgdheid veranderd in opgewektheid, rust en vertrouwen. Het Bijbelwoord, aangehaald aan het begin van dit hoofdstuk, geldt daarom alleen voor hen die de Bron van ware vreugde kennen.

Werkelijke vreugde vindt haar oorzaak in de Heer Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. God zegt van Hem: 'Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!' (Mattheus 3:17). Deze Zoon van God heeft alles in Zich wat de mens voor een gelukkig en vreugdevol leven nodig heeft. Wie Hem als zijn persoonlijke Heiland (Redder) kent kan werkelijk blij zijn, want Hij bevrijdt een ieder die met zijn zonden tot Hem komt van alle verdriet en vreugdeloosheid. De enige oorzaak van ongenoegen, leed en smart is de zonde; maar wie

berouw heeft en zich bekeert ontvangt nieuw leven uit God en vindt volkomen vreugde. Zo iemand zal voor eeuwig dankbaar zijn. Echte blijdschap maakt dat men rustig en vol vrede door deze wereld kan gaan. Het geweten is van alle zonde gereinigd en klaagt niet meer aan. De Heer Jezus helpt zorgen, ziekte en leed dragen en schenkt ook de kracht om te volharden. Het prachtige einddoel is het Vaderhuis, zodat men niet meer doelloos en hopeloos door deze wereld zwerft.

De gelovige bevindt zich hier op aarde nog steeds in het lichaam van zwakheid waardoor het voor kan komen dat hij geen blijdschap heeft. Daarvoor zijn er twee oorzaken: in plaats van de liefde tot God kan de liefde voor de dingen van de wereld in zijn hart zijn, die hem gevangen houdt. Liefde en trouw moeten wederzijds zijn. God is altijd trouw en Hij verandert niet, terwijl wij vaak ontrouw zijn. Om weer de echte vreugde terug te krijgen moet de gelovige gaan naar Hem Die de ware blijdschap schenkt. 'Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Johannes 1:9).

Als dan de gemeenschap weer hersteld is en alles wat scheiding veroorzaakt uit de weg is geruimd wordt hij weer opnieuw blij en gelukkig. Het is echter ook mogelijk dat het de Satan door list gelukt hun blikken op de omstandigheden te richten: moeilijkheden, zorgen en ziekten die hen temeer willen drukken. Dan kunnen gedachten in hun harten opkomen die elke vreugde verhinderen. Hoe heerlijk is het dan dat ze hun toevlucht mogen nemen tot Hem van Wie in de Bijbel staat: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u' (1 Petrus 5:7).

De Heer Jezus verblijdt Zich over elk hart dat Hem liefheeft en Hem zijn fouten en gebreken belijdt. Hij wil dat elk van de Zijnen de weg met blijdschap reist, zoals de kamerling uit Ethiopie (Handelingen 8:26-40) nadat hij de ware vreugde door het heil in de Heer Jezus had leren kennen.

Er zijn vele dingen in deze wereld waarover de natuurlijke mens verheugd kan zijn. Psalm 19 vers 1 t/m 6 vertelt over de schoonheid in de schepping welke de heerlijkheid van God de Schepper verkondigt. Maar ook de vreugde daarin blijft onvolkomen als men de Bron van vreugde, namelijk God Zelf en Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, niet kent. Hij was de vreugde voor Zijn God en Vader van eeuwigheid af, voordat de schepping plaatsvond. 'was Ik bij Hem, Zijn Lielingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap' (Spreuken 8:30).

Ook nadat Hij de heerlijkheid verlaten had en hier op aarde wandelde was Hij de ononderbroken vreugde voor het hart van Zijn Vader. Hij was de gehoorzame Zoon; Hij was bereid onder alle omstandigheden de wil van de Vader te doen. Ondanks haat en vervolging van de zijde van Zijn vijanden bleef Hij altijd zachtmoedig en deemoedig.

Hij was gehoorzaam tot de dood aan het kruis, die Hij stierf omdat Zijn blijdschap daarin bestond door het verlossingswerk de Vader te verheerlijken en Zijn raadsbesluiten te vervullen.

Hij zag voor Zich die grote groep van verlost en verlangde vol vreugde naar de vrucht van de arbeid van Zijn ziel. De liefde van de Vader voor Zijn Zoon en de liefde van de Zoon voor

Zijn Vader zijn kostbare dingen om over na te denken. Het is dezelfde liefde waarmee onze hemelse Vader Zijn kinderen liefheeft (Johannes 15:9 en 17:23).

Zijn vreugde en liefde gaat uit naar elke ziel die tot Zijn familie behoort, want zij heeft de hoge prijs gewaardeerd die Hij voor haar gegeven heeft. Hij ziet uit naar het ogenblik waarop Zijn geliefde Zoon al Zijn duurgekochten in het Vaderhuis zal brengen. Dat zal een blijdschapsfeest zijn dat hemel en aarde nog nooit hebben gezien.

Tot dit door de verlost en zo vurig verwachte moment is de blijdschap in de Heer hun sterkte die kracht voor zwakheid en hulp voor vermoeidheid geeft. Geen van de Zijnen mag vreugdeloos door deze wereld gaan; ze moeten zich allemaal steeds aan de Bron van ware blijdschap verkwikken. Liefde en trouw, gehoorzaamheid en afhankelijkheid zijn de voorwaarden om ongestoorde vreugde te kunnen genieten. En wanneer het 'tranendal' voorbij is zal de blijdschap volkomen zijn. Tranen veranderen dan in vreugde, en leed verandert dan in vrolijkheid.

Bij de Bruiloft van het Lam zal erongekende blijdschap zijn; de Heer Jezus Zelf zal door de Zijnen gezien worden van aangezicht tot aangezicht en het heerlijke Middelpunt zijn. Het is de wil van God dat **alle** mensen zich eeuwig zullen verblijden. Daarom heeft Hij nu de deur van de redding wijd geopend. De enige voorwaarde om binnen te kunnen gaan is oprechte erkenning en belijdenis van zonden. Dit is absoluut noodzakelijk!

De duivel houdt een ieder die de ware blijdschap nog niet kent zijn presentieblad met korte en vergankelijke 'vreugden' voor om te proberen te verhinderen dat hij of zij door Gods reddingsdeur zou ingaan. God biedt in de Heer Jezus Christus vandaag nog een ieder de **enige, echte en eeuwigdurende blijdschap** aan; een blijdschap die het hart waarachtig opgewekt, blij en gelukkig maakt.

Kom naar de Bron van blijdschap: Jezus Christus!

*Arthur Schweizer*

***De auteur (Duitsers van geboorte) heeft de boekjes  
'Antwort auf 2x 7 Fragen',  
'Weisst du warum?'  
en 'Wahrheit Friede Freude' geschreven.  
Deze vraag is er één uit een serie van 20 vragen.  
Deze komen – vertaald en bewerkt – uit de vermelde drie boekjes.***

***Voor meer evangelisatielectuur verwijzen we graag  
naar [www.uhwdw.nl](http://www.uhwdw.nl)!***