

Christelijke feestdagen: waar komen ze vandaan?

Nummer 1: KERST



Inleiding:

De basisprincipes van het Christelijke geloof zijn samen te vatten in vijf feiten. Deze vijf feiten komen overeen met de Christelijk feestdagen zoals die door veel Christenen in ons land worden gevierd:

- ◆ KERST: De geboorte van de Heere Jezus, de Zoon van God, als Mens hier op aarde.
- ◆ GOEDE VRIJDAG: Het sterven van de Heere Jezus op het kruis van Golgotha.
- ◆ PASEN: De opstanding van de Heere Jezus uit de dood en het graf.
- ◆ HEMELVAARTSDAG: De Hemelvaart van de Heere Jezus.
- ◆ PINKSTEREN: De uitstorting (of: komst) van de Heilige Geest op aarde.

In het ware Christendom gaat het dus om een Persoon: om de Heere Jezus Christus.

In dit artikel - de 1^e uit de serie: 'Christelijke feestdagen' - zouden wij u graag iets willen vertellen over de betekenis van Kerst (ook wel genoemd: kerstfeest, kerstmis).

WAT GEBEURDE ER:

Met Kerst wordt eraan gedacht dat de Heere Jezus als Mens op aarde geboren werd. In de Bijbel staat over de geboorte van de Heere Jezus het volgende vermeldt:

Jozef en zijn verloofde Maria, nakomelingen van de grote Koning David, woonden in de arme streek Galiléa, in het noorden van Israël. Maria was zwanger (dat had God Zelf wonderlijk gedaan, want ze was nog maagd). Allebei moesten ze naar hun geboorteplaats Bethlehem om zich in opdracht van de toenmalige Romeinse keizer te laten inschrijven in een soort 'burgerlijke stand', vanwege een volkstelling. Door de enorme drukte die deze inschrijving met zich meebracht, was er in de herberg geen plaats voor hen om te overnachten.

'En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg' (Lukas 2:6-7).

Een engel kondigde de geboorte van de Heere Jezus aan. Hij vertelde dit aan schaapherders, die 's nachts in het veld waren bij hun kudde. Deze herders waren de eersten die van de

geboorte van de Heere Jezus op de hoogte werden gesteld. De engel vertelde hun ook wáár de Heere Jezus geboren was en hoe zij Hem zouden kunnen vinden en herkennen. Zij zouden in de stad van David, in Bethlehem, 'het Kind vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe' (Lukas 2:11-12).

Na de aankondiging van de geboorte door de engel was er een menigte van engelen die God eerden en zongen: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!' (Lukas 2:14).

De herders gingen direct naar Bethlehem en vonden 'Maria en Jozef, en het Kind, liggend in de kribbe' (vers 16).

Enige tijd later kwamen er ook nog geleerde mannen uit een ver land in de oosten. De Bijbel zegt niet dat het er drie waren, en ze waren zeker geen koningen, maar wetenschappers. Deze sterrenkundigen hadden aan de sterren gezien dat er een Koning geboren was en kwamen om Hem eer te bewijzen.

DE BETEKENIS:

De geboorte van de Heere Jezus is in onze tijd heel sterk geromantiseerd. De Bijbel spreekt over een kribbe, maar zegt niets over een stal; en de armoede waarin de Heere Jezus kwam, was niet bedoeld om uit te beelden met nostalgische plaatjes of beelden. Nee, Hij kwam in armoede, om ons rijk te maken. De datum (25-26 december) is historisch onjuist, maar is gekozen in de plaats van vroegere heidense feesten. Maar de betekenis van Christus' geboorte is onveranderd heerlijk voor ons. Helaas, juist die echte betekenis van Kerst lijkt voor een groot deel verloren te zijn gegaan. Maar als je denkt aan de geboorte van Christus, zou kerst een geweldig feest moeten zijn! Gods Zoon werd als Kind geboren op aarde. En Zijn komst op aarde had alles te maken met het verlossingsplan dat God had voor de mens die in zonde gevallen was.

De engelen zongen: 'Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen' (Lukas 2:14). Met die 'Kerst' liet God zien dat Hij 'in mensen een welbehagen' had! God had u en mij zó lief 'dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft' (Johannes 3:16).

Het uiteindelijke doel van Zijn geboorte was om te gaan naar het kruis van Golgotha; Hij werd geboren om voor ons sterven. Hij stierf om genade te kunnen aanbieden aan mensen die verloren waren in de zonde. Hij stierf om mensen te kunnen verlossen uit hun verloren toestand.

De Heere Jezus wil ook u en jou graag redden. Hij heeft gezegd: 'Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen' (Johannes 6:37).

KERST:

'Want de genade van God, die heil aanbrengt, is verschenen aan alle mensen (Titus 2:11).