

"Al mijn bronnen zijn in U"

(Psalm 87:7)

Aan ons allemaal worden er de hele dag door hoge eisen gesteld: denk aan de huisvrouw met haar vele en dure plichten, de scholier die zich intensief op zijn studie moet concentreren. Ook de bedrijfsleider van een onderneming en de arbeider die dag na dag een machine bedient, moeten allen hun taken zo goed mogelijk vervullen. Precies zo heeft de evangelist volharding en wijsheid nodig voor zijn dienst.

Al onze activiteiten vereisen energie en kracht. Waar halen wij die kracht vandaan? Natuurlijk weten wij dat deze kracht van God komt. Maar waaruit ontvangen wij onze kracht in werkelijkheid? Hoe komen wij onze werkdag door met al zijn werkdruk, lasten, moeiten en problemen?

Misschien meent deze of gene dat God alleen maar iets uit Zijn bronnen ter beschikking heeft gesteld voor degenen die een openbare dienst voor Hem verrichten, zoals de evangelist uit de voorbeelden die we aanhaalden. Maar wat de Heer Jezus ons aanbiedt is zó oneindig rijk en groot! En dat is er voor elk kind van God: Alle bronnen zijn in Hem; niet slechts enkele bronnen, zo ongeveer alleen bedoeld voor speciale bedieningen. Wij mogen ons opnieuw bewust worden van het feit dat wij allen voor onze dagelijkse plichten een beroep kunnen doen op Zijn bronnen. Uit die bronnen kunnen wij putten voor ons geestelijk leven, voor innerlijke vrede, voor rust, voor wijsheid, voor kracht en voor nog veel meer. Het is de gehele rijkdom van onze God die ons ter beschikking staat!

Wij mogen rustig van een groot schepvat gebruik maken om te putten, niet slechts van een klein theelepeltje. Dat betekent onder andere dat wij voldoende tijd nemen om Gods Woord - dat immers die bronnen bevat - te lezen en daarover met de Heer Jezus in het gebed te spreken, telkens weer. Jesaja kende de vreugde daarvan toen hij schreef: "En met vreugde zult gij water scheppen uit de bronnen [of: fonteinen] van het heil" (Jes. 12:3).

(Uit: Der Her ist nahe).