

## Alcohol en drugs – een groot gevaar !

*‘Jezus antwoordde en zei tot haar: leder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben; maar ieder die drinken zal van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water, dat springt tot in het eeuwig leven. De vrouw zei tot Hem: Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer kom om te putten’.*

*Johannes 4 :13-15*

Als we spreken over alcohol en drugs, hebben we het over stoffen die in de medische wereld worden erkend als giftig, gevaarlijk en schadelijk. Is het niet heel vreemd dat deze middelen tegenwoordig worden verkocht en geconsumeerd alsof ze een bron zijn van blijdschap en een teken van vriendschap? De mensen van vandaag zijn heel sterk gefocust op hun welzijn, hun uiterlijk, hun gezondheid en sportiviteit. Regeringen geven er miljoenen euro's aan uit, maar hebben niet meer de moed of de visie om dergelijke gifstoffen te verbieden. Men spreekt diplomatiek over gedoogbeleid ... gedogen van duivelse, verderfelijke middelen, wel te verstaan! En dat in een maatschappij waarin het Woord van God nauwelijks meer mag worden gedoogd, en zelfs elke verwijzing naar de christelijke wortels van de West-Europese maatschappij uit de 'grondwet' verwijderd moet worden!

Uiteraard weten we dat alcohol bepaalde positieve eigenschappen heeft. Maar wanneer we de perverse bijwerkingen bij een hogere dosis voor ogen houden, zien we al gauw dat alcohol helemaal geen echte bron van blijdschap is. En het samen drinken van alcohol is al evenmin geschikt voor het versterken van vriendschappen. Of denk je werkelijk dat je betere vrienden krijgt door een paar glazen bier met burens, klasgenoten of collega's te drinken? Er zijn velen - ook onder de gelovigen - die gebukt gaan onder de gevolgen van alcoholmisbruik en die hiervan kunnen getuigen.

En wat zal ik schrijven over drugs, die vloek van de verdoovende middelen? Het is waar dat we al uit de oudheid weten dat ze toen bij bepaalde gelegenheden gebruikt werden. Maar vandaag de dag worden ze steeds gemakkelijker verkrijgbaar in een veelheid aan soorten en doseringen. Zelfs op basisscholen proberen handelaren te infiltreren. Zo staan onze kinderen op steeds jongere leeftijd bloot aan deze dodelijke en duivelse verleidingen. Ouders, opa's en oma's, gelovigen - bent u zich daarvan bewust?

In de mening dat alcohol en drugs het plezier van het leven vergroten, menen velen dat de consumptie ervan hun samenzijn met vrienden leuker en prettiger maakt. Dat geldt uiteraard voor ongelovigen. Maar bij hoeveel gelovigen hoort een aantal glazen alcohol niet tot de onmisbare ingrediënten van een 'gezellige avond'? *Geen bier? – Geen plezier!* is het motto. Ongeestelijk gepraat en banale taal zijn er maar al vaak het gevolg van. En de moed om samen te zingen, te bidden en Gods Woord te lezen ontbreekt helemaal.

Anderen in deze wereld geven zich over aan deze verdoovende middelen omdat ze ongelukkig zijn en hun misère willen vergeten. De gevolgen zijn steeds dezelfde: het lichaam gewent zich eraan, en je ervaart telkens opnieuw de behoefte om ervan te nemen ... telkens weer, telkens meer. Men vindt vervolgens smoesjes om niet te letten op de gevaren van de

consumptie. Zo wordt je **een slaaf**, en de duivel laat je steeds sneller afglijden naar een toenemende en onomkeerbare afhankelijkheid van drugs. Vreselijke gevolgen komen hieruit voort. En die dramatische gevolgen worden zichtbaar in ziektes, sociaal isolement, criminaliteit, gewelddadigheid, diefstal (om aan geld te komen) en soms zelfs zelfmoord.

De Bijbel, het Woord van God, zegt ons: `Want door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men geworden` (2 Petr. 2:19).

`Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad ... Wee hun die helden zijn om wijn te drinken, en die dappere mannen zijn om sterke drank te mengen !` (Jesaja 5 :20,22).

`Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen : Ik word door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokkt wordt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde ; en als de zonde voleindigd is, brengt zij de dood voort` (Jakobus 1 :13-15).

Sommigen ervaren dat het zo niet verder gaat. Ze vinden die slavernij vreselijk, ze lijden eronder. Zulke verslaafden proberen vaak in eigen kracht veel pogingen uit om hun toestand te verbeteren, hun afhankelijkheid te verminderen en uiteindelijk vrij te komen van de verslaving. Maar al die pogingen bevestigen alleen maar wat de profeet heeft gezegd: kan iemand zijn huidskleur veranderen, of een luipaard zijn vlekken verwijderen? (lees Jer. 13:23). Onmogelijk!

Als iemand werkelijk wil vrijkomen van deze neerwaartse en deprimerende spiraal van ellende en verderf, moet hij zich realiseren dat we als mensen geen enkele kracht in onszelf hebben. We moeten ook in dit geval alle kracht en hulp verwachten van de Heer. Psalm 121 zegt het: `Mijn hulp is van de HEERE...` (vers 2).

Immers: `Toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven` (Rom. 5 :6).

`Hij heeft onze krankheden (ziekten) op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen ; maar wij achtten Hem dat Hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld ; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen zijn wij genezen. Wij dwaalden allen als schapen ; wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg ; maar de HEERE heeft de ongerechtigheden van ons allen op Hem doen neerkomen` (Jes. 53 :4-6).

`Waarom geeft gij gel duit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan ? Hoort aandachtig naar Mij en eet het goede ... Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven` (Jes. 55 :2-3).

En de Heer Jezus zegt in Mattheüs 11 :28 : `Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven`.

Waarom ? Omdat je alleen de last van je leven niet meer kunt dragen ! Je komt alléén niet van je verslaving af. Waarom nu ? Omdat het vandaag de dag is waarop God je wil redden (2 Kor. 6 :32).

Dat geldt voor alle mensen die nog niet weten dat Christus voor hun zonden gestorven is. Iedereen mag zich in berouw omkeren naar God, zijn zonden belijden en vergeving vragen. En God zegt duidelijk dat Hij altijd vergeeft (lees maar 1 Joh. 1:9). Je bent niet te slecht om vergeving, bevrijding, een nieuw en eeuwig leven te ontvangen! God wacht op je!

(daarnaast is het uiteraard goed de professionele hulp en begeleiding van een arts – bij voorkeur een Christen – in te roepen om vrij te komen van je verslaving).

Maar even goed willen we hier alle gelovigen waarschuwen die geen maat houden met alcohol. Spreuken 23:31 waarschuwt ons: kijk niet naar het glaasje wijn als hij er zo lekker rood uitziet, als hij in de beker zijn mooie kleur aan je laat zien, als je z'n geur ruikt ... Want uiteindelijk zal hij als een slang bijten en steken als een adder; je ogen zullen gaan lonken naar vreemde vrouwen, en je hart zal zondige dingen uitspreken. De dwaasheid en het ongeluk zullen over je komen...

En laten we als ouders en als broeders en zusters oog hebben voor de situatie waarin onze kinderen leven; voor de gevaren waaraan ze blootstaan; voor de verlokkende misleidingen die op het schoolplein worden verhandeld – tot hun schade en verderf. Alleen als ze bij ons thuis en in de gemeente échte liefde, geborgenheid, een veilige thuishaven en oprechte blijdschap vinden, zullen ze – mede door onze gebeden – bewaard kunnen blijven.

*Marc Grel, naar [www.bibliquest.org](http://www.bibliquest.org)*