

Gescheiden van de wereld

Gedachten uit brieven van J.N. Darby

De Christenen zoeken in hoge mate hetzelfde als de wereld: welvaart, macht en invloed. En dat zijn juist de dingen die de Heer niet bezat. Zou men mij ooit een vreemdeling kunnen noemen op een plaats waar ik macht en invloed bezit? Vast niet!

Een gedeeld hart is vergif voor een Christen. Als mijn hart met Christus vervuld is, dan heb ik geen hart en geen oog voor de rommel die de wereld biedt. Als Christus door het geloof in uw hart woont, dan zal het niet om de vraag gaan: 'Wat voor kwaad zit er nou in dit of dat?' Maar de vraag zal veel meer zijn: 'Doe ik dit voor Christus? Kan Christus in deze zaak met mij meegaan?'

Als u met Christus in gemeenschap bent, zult u gauw genoeg ontdekken wat niet van Hem is. Laat de wereld niet binnenkomen en uw gedachten verwarren!

Verbinding met de wereld verhindert dat we de wereld overwinnen.