



Die hun leven niet liefhadden...

door Paul Geysler

Dit boek beschrijft het boeiende verhaal van **Johannes Meyer** uit Zwitserland en zijn zendingswerk onder Indianen in de binnenlanden van Guyana, in de 19^e eeuw.

Johannes Meyer groeide op in een christelijk gezin en had al jong het verlangen zijn Redder en Heer te dienen. Hij wijdde zich aan deze taak zo goed hij kon, ging naar een Bijbelschool om te worden gevormd en opgeleid als dienstknecht van God, blonk er in veel opzichten uit – en ontdekte toen dat niet mensen, maar

God alleen Zijn dienstknechten kan roepen, bekwamen en uitzenden. Zo verliet hij de opleiding en het zendingsgenootschap. Maar zijn overtuiging dat de Heer een taak voor hem had bleef levend. Tijdens een reis ontdekte hij in Londen dat Christenen eenvoudig samenkwamen rondom de Heer Jezus, zonder enige menselijke institutie. Dit raakte zijn hart heel diep, en hij werd ervan overtuigd dat ook hij met hen moest volharden in de leer van de apostelen en de gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. Tijdens zo'n samenkomst kwam de nood in Guyana onder zijn aandacht. Zonder enige reserves ging hij op pad. En net zoals ook Hudson Taylor ongeveer in dezelfde tijd in China ontdekte hij dat God de Zijnen niet beschaamt als ze op Hem vertrouwen.

Het verhaal hoe deze Godsman eenvoudig en gehoorzaam uitging uit alle menselijke systemen en toch zijn eigen zendingsovertuiging hield; hoe hij lange reizen maakte en Gods wil zocht, en onderweg in Engeland de waarheid vond die hij zocht; hoe hij de overtuiging kreeg met wie hij moest trouwen (en andersom); en hoe hij ondersteund door zijn vrouw zijn leven opofferde aan Gods werk tot redding van Indianen die in de primitiefste omstandigheden leefden; hoe hij ook zelf in die barre omstandigheden en erge ziekten Gods evangeliewerk voortzette en gelovigen wilde bijeenbrengen rondom de Heer – dit verhaal *kan* niet anders dan je hart diep raken! Het helpt je vraagtekens te plaatsen bij de luxe en welvaart die nu in onze landen heersen, waar je misschien zelf zo aan gehecht bent geraakt, en die ook ons als westerse gelovigen zo vaak afhouden van eenvoudig Godsvertrouwen.

Dit boek is dan ook een echte aanrader!

Enig nadeel: het taalgebruik is verouderd; het is nl. een fotografische herdruk. Maar ik denk dat dit je er niet van moet weerhouden met Johannes Meyer op stap te gaan en te zien hoe zijn Godsvertrouwen werd beloond, totdat hij zijn leven gaf voor de zaak van het evangelie.

E.H.W. Luimes

uitgave: Uit het Woord der Waarheid

Gebonden, 206 pagina's.

Prijs: 5,95 euro

isbn: 90-5907-019-4