

## Het leven van Willem Farel...

door F. Bevan

Het boeiende levensverhaal van Guillaume (Willem) Farel, een trouwe dienstknecht van God uit de tijd van de reformatie. We lezen hoe deze man opgroeide temidden van duistere leringen en praktijken van de rooms-katholieke kerk, en hoe hij kwam tot de lichtglans van de kennis van God, door Jezus Christus; hoe hij de behoudenis door geloof alleen ontdekte, uit genade en niet door 'goede werken', en hoe hij deze boodschap begon te verspreiden om zich heen.

Deze reformator uit Frans-Zwitserland is in ons land niet erg bekend geworden, hoewel hij een medewerker was van Johannes Calvijn en zijn tijdgenoten in de zaak van het evangelie.

Farel was wellicht onder de hervormers degene die het meest blijk heeft gegeven van inzicht in de Bijbelse waarheden wat betreft de inrichting van de Gemeente, zowel in zijn onderwijs als in de praktische verwerkelijking. Een boeiende ongewijzigde fotografische herdruk van een eerdere uitgave. Dit boek is dan ook **een echte aanrader!**

Enig nadeel: het taalgebruik is verouderd. Maar ik denk dat dit je er niet van moet weerhouden met de auteur op zoek te gaan naar Gods werk in het hart en geweten van een wat vergeten reformator – en met hem te ontdekken hoe rijk God aan het werk is geweest om zielen uit de duisternis van het katholicisme te brengen tot het licht van Hem die Zelf de Waarheid is: onze Heere Jezus Christus.

*E.H.W. Luimes*

**uitgave:** Uit het Woord der Waarheid

Gebonden, 312 pagina's.

Prijs: 7,95 euro

isbn: 90-5907-020-8

