

## 'Gedenkt uw voorgangers' – in memoriam br. Jan Rouw

Op dinsdag 20 juni 2000 nam de Heer tot Zich in het paradijs onze geliefde broeder Jan Rouw, na vele jaren van trouwe dienst aan zijn Heer en Heiland, Die hij zozeer liefhad.

Nadat hij tot bekering was gekomen, heeft hij jarenlang met ijver de Schriften onderzocht. Telkens opnieuw ontdekte hij hoe rijk de talrijke beelden in de Schrift zijn, die ons spreken van de heerlijkheid van de kostbare Persoon en het grote verlossingswerk van de Heer Jezus Christus.

Toen de Heer broeder Rouw riep om Zijn Woord te verkondigen, heeft hij dan ook vele jaren deze schatten kunnen doorgeven. Ook de bijdragen van zijn hand die in de loop der jaren in ons blad zijn verschenen, getuigen daarvan. Vele kinderen hebben jarenlang op Bijbelklassen het evangelie uit zijn mond mogen horen; hij was een begenadigd kinderevangelist. In veel bijeenkomsten in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Israël en elders mocht hij telkens opnieuw de gelovigen dienen.

Onze broeder vond er ook zijn vreugde in om evangelisatieboekjes, traktaten en vele eenvoudige, zeer duidelijke geschriften te laten drukken, en dat in grote aantallen. Velen -jong en oud - hebben door zijn geschriften de Heer Jezus als Heiland leren kennen en zijn, nadat zij tot geloof waren gekomen, dichter aan Zijn hart gebracht. In vele talen zijn zijn boekjes inmiddels verschenen en worden verspreid in welhaast alle landen over de hele aarde. Ongetwijfeld kennen velen van onze lezers wel de brochures 'Een Brief voor jou', 'Mijn Herder', 'Edelstenen vertellen hun geheim' en 'Huis van Goud'. Ook het Nieuwe Testament 'Ver boven alles uit', een herziening van de Statenvertaling, is mede door zijn inspanningen tot stand gekomen.

Eens overkwam hem een ernstig verkeersongeluk, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Het wonderlijke was wel, dat hij daarna een brochure schreef: 'Ziekenhuis, dank U wel', waarin hij zijn dankbaarheid tot uitdrukking bracht - niet alleen ten opzichte van het ziekenhuispersoneel, maar in het bijzonder jegens zijn God en Vader, Die hem door middel van dit ongeluk en het verblijf in het ziekenhuis meer van Zijn liefderijk hart had willen tonen. Dit is een bijzonder tekenend voorbeeld van de manier waarop onze broeder in alle omstandigheden van het leven het liefdevolle Vaderhart van God herkende én waarop hij dit vervolgens doorgaf tot bemoediging en vertroosting van Gods kinderen die op enigerlei wijze beproefd werden.

Onze broeder, die altijd ongetrouwd is gebleven, heeft al zijn kracht en toewijding mogen geven aan de dienst van zijn Heer, om het evangelie te kunnen verkondigen tot behoudenis van zondaren, en om de Gemeente van God te dienen door telkens de heerlijkheid van God en van Christus voor de harten van de Zijnen te stellen.

Mocht zijn voorbeeld, dat hij als een voorganger onder de broeders heeft nagelaten, ons aansporen om zijn geloof na te volgen, geheel voor onze Heer en Heiland te leven, Zijn Woord lief te hebben en de schatten die we daarin vinden, te delen met hen die ons omringen.

Laten we de Heer Jezus danken voor de gave die Hij in onze broeder aan Zijn Gemeente gegeven heeft, omdat Hij haar zo liefheeft.

H.W. Luimes

