

Belangrijke overwegingen bij evangelisatiewerk

Wat de gaven betreft, denk ik dat evangeliseren het grootste voorrecht is, hoewel ik geen evangelist ben; ik doe alleen, als ik kan, het werk van een evangelist. Evangelisatie moet echter het onderwijzen van de gelovigen niet verzwakken. Ik kan niet inzien hoe het ene het andere zou belemmeren. Paulus evangeliseerde zeker, en juist even zeker onderwees hij en deed dit juist terwijl hij evangeliseerde! Wij moeten bij God zijn om voor beide diensten kracht te hebben. En ik zie niet in waarom God geen kracht voor beide diensten zou geven.

Er zijn echter maar weinigen die denken zoals de apostel Paulus: 'Ik verdraag alle dingen ter wille van de uitverkorenen' (2 Tim. 2:10). Er is een algemene gedachte dat God liefde is en wenst dat alle mensen behouden zullen worden; en dat is ook een gezegende waarheid. Maar het eindigt er té vaak mee dat gelovigen ernaar streven dat zielen gered worden; dan kijken ze naar de redding van de ziel als de belangrijkste zaak. Dat gebeurt dan in plaats van het oog gevestigd te houden op het doel dat God heeft in de redding van een ziel: tot heerlijkheid van Christus.

Waar het doel van God en de heerlijkheid van Christus in de redding van een ziel over het hoofd wordt gezien, is de evangelist in gevaar de redding van een ziel tot het belangrijkste doel van zijn werk te maken. En als dan een ziel gered is, wordt hij overgelaten aan zichzelf zonder hem verder te begeleiden. Gods belangstelling voor de Zijnen zal altijd leiden tot een grote inzet om de nieuwgeboren zielen in Christus op te bouwen; maar dit wordt dan uit het oog verloren. Als wij meer in gemeenschap met God waren over deze jonggelovigen, zouden onze harten in getuigenis naar hen uitgaan met een diep verlangen om ze op te bouwen in Christus.

Er is nog iets anders. Het doel van God is niet alleen de redding van de ziel, maar de verheerlijking die Christus in de Gemeente moet ontvangen. Als we dit serieus ter harte nemen, gaan we meer bidden voor de gelovigen en meer werken voor en aan hen. Het is niet verkeerd om je ernstig aan het evangeliseren te wijden. Het is op zichzelf een weg van zegen voor een vergadering. De tegenwoordigheid van God in kracht aan het werk te zien voor de redding van zielen - dat bouwt ook de gemeente op.



Maar om alleen door evangelisatie in beslag genomen te worden, is niet goed. Het kan zelfs het karakter van de evangelieprediking aantasten. Want door de redding van zielen als het voornaamste doel te hebben, wordt Gods doel meestal over het hoofd gezien. Hij wil immers dat in alles wat gedaan wordt, Christus verheerlijkt zal worden.

Het resultaat van zo'n werkwijze is dat er meer aan de belangrijkheid van de mens gedacht wordt en minder aan de belangrijkheid van Christus. En als het op een opwekkingsmanier gedaan wordt, zal er waarschijnlijk nog meer misleidend werk gedaan worden dat nooit een solide fundament geeft om op te bouwen.

Het is ver van me om de ijver voor evangelisatie te verzwakken. Ik geloof dat God het zegent, om vooral in deze laatste dagen zielen tot Eén te vergaderen. En het is gezond voor een vergadering als de harten van de gelovigen zich met dit werk bezighouden. De liefde die erin uitgeoefend wordt, bindt de gelovigen ook samen. Het bindt hen samen in de dienst voor Christus, en dat is belangrijk. Maar het is een kwestie van levensgroot belang dat Christus en Zijn heerlijkheid voor onze harten bewaard blijven als ons hoofddoel in al ons werk.

Ik ben er zeker van: als we dicht bij Christus zouden zijn, zouden we beide takken van werk goed willen doen: het werk van evangelisatie en de dienst van opbouw van de gelovigen. Vervang het één niet door het ander. Overweeg maar wat het doel van Christus is in de redding van zielen en heb gemeenschap met Hem zowel in de evangelisatie als in de opbouw van de gelovigen. Dan zult u zeker zien wat het gevolg is. Ik dank God dat er Eén is Die boven alles staat en alles doet. Laten wij op Hem zien!

Het is mijn gebed dat de Heer u mag leiden in uw hart en in uw werk, dat u evenzeer van Hem zult genieten als van het werk dat u voor Hem mag doen.

J.N. Darby