

O Heer, U heeft me gered.

Ik wil U volgen op Uw tred.

Als ik U een keer mag ontmoeten,
en dat U me vriendelijk gaat groeten –
dat is mijn droom Heer.

Ik weet zeker dat ik tot de dood U eer.

U heeft hemel en aarde gemaakt;

U ging sterven op kruis voor mij en dat mag U weten:
dat deze gebeurtenis heeft me goed geraakt.

Ali Anderinia (12 jaar)

Een lezeres van onze site