

God bestaat.

Zeker weten!

**Keer je om naar Hem,
en geniet van het leven!**



Er was eens een groepje dieren dat besloot dat de zon hoogst waarschijnlijk niet bestond. Ze draaiden hun rug gewoon naar de zon toe.

Uiteraard, er was achter hen aan de hemel wel een felle gele vlek te zien, maar die kon je ook anders verklaren.

Tenslotte was niemand van hen ooit op de zon geweest...

Einde van het sprookje. Moraal: je kunt je ogen sluiten voor de werkelijkheid, je kunt met je rug naar God toe gaan staan, je kunt met je intelligente, maar beperkte mensenverstand God wegredeneren uit je leven – Hij blijft bestaan. Hij bestaat, Hij leeft, Hij is er, en wat meer is: Hij houdt van ons.

Dat heeft Hij overtuigend bewezen. Hij gaf Zijn eigen Zoon omdat Hij ieder van ons voor eeuwig wil redden!

Redden? Ja, want door onze zonden (alle verkeerde dingen die we denken, doen en zeggen), zijn we v^{er} van God en ongeschikt voor de hemel. En daar wil Hij ons nu juist graag binnenlaten. Want dat is een plaats van écht genieten! Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, droeg de straf die wij met onze zonden verdiend hadden. Zo heeft Hij de toegang tot God weer vrijgemaakt – voor iedereen die dit erkent en open ogen heeft voor Gods bestaan en voor Zijn liefde.

Wie zich omkeert naar God en z'n schuld erkent vindt eeuwig leven!

Wat een geweldig aanbod doet God ons in Zijn Boek, de Bijbel!

(lees bijv. Johannes 3:16 en 36).

Deze flyer wordt u aangeboden door:

ruimte voor sticker

© uitgave: **Evangelie-Lektuur**

Postbus 260, 7120 AG Aalten / NL

info@uhwdw.nl

Kijk eens op www.debijbelvoorjou.nl